



ZONDERSCHOT



RAAKSKE



**IN DE
KIJKER**

**AANKOMENDE
ACTIVITEITEN**

**TERUGBLIK
ACTIVITEITEN**

**ARTISTIEK
GEZELSCHAP**

**Jaargang 45
Nummer 178
JUNI 2024**

www.kwbzonderschot.be

Inhoud :

2	Inhoud – medewerkers
3	Voorwoord
4-5	KWB Jaarplanning
6	Loslopend wild
7	Gelukkig zijn & het migratiedebat
8	Retro Raakske
9-10	Artistiek gezelschap
11-12	Reisverslag Duitsland
13	Taalrubriek
14	Uitslag kaartspel
15	Verslag vespatour
16	Terugblik activiteiten
17-22	Overzicht aankomende activiteiten
23-26	Inschrijvingsformulieren

Met dank aan ons redactieteam:

CEULEMANS Dirk, CLAES Geert, CLAES Herman, DE VADDER Frans, LIEKENS Rudi, MICHIELS Iris, VAN DEN BROECK Swa, VAN DEN BRUEL Elien, VERBEECK Rik & Yvette

**Ons volgend Raakske verschijnt op
02.09.2024**



Nieuws uit het KWB-land...

Beste leden,

De zomer staat voor de deur en de langverwachte zonnestrallen beginnen hun weg te vinden, helaas nog te vaak gepaard met heel wat regen. Dit seizoen symboliseert voor velen van ons een periode van ontspanning, avontuur en het opdoen van nieuwe energie. Of je nu uitkijkt naar lange dagen aan het strand, barbecues met vrienden, wandelingen in de natuur of verre reizen, de zomer biedt voor ieder wat wils.

Met droefheid blikken we terug op het overlijden van twee erg gewaardeerde leden, Jean Van den Bergh en René Liekens. Beide hebben ze een blijvende indruk gelaten door hun jarenlange toewijding als bestuurslid van onze KWB. Jean trad in september 1960 toe als wijkmeester en toonde al snel zijn leiderschap en passie voor onze vereniging. Zijn inzet werd beloond toen hij op 18 november 1967 werd verkozen tot voorzitter, een functie die hij met grote zorg en toewijding vervulde tot november 1970. Daarna keerde hij terug naar zijn rol als wijkmeester tot eind 1971, waar hij zijn kennis en ervaring bleef delen.

René werd in december 1966 lid van de KWB en nam onmiddellijk de rol van wijkmeester op zich. In september 1976 besloot René een extra stap te zetten en werd hij hulpsecretaris. Deze taak vervulde hij met de grootste zorg en nauwkeurigheid tot september 1983. We willen Jean en René's familie onze

oprechte deelneming betuigen. Hun toewijding en warme persoonlijkheden zullen we altijd herinneren en koesteren.

Terwijl we vooruitkijken naar de komende maanden (zie verderop in het Raakske), hopen we jullie allemaal te mogen verwelkomen bij onze aankomende activiteiten. Hoewel we tijdens de zomermaanden wat minder activiteiten hebben ingepland, hopen we jullie daar toch te mogen ontmoeten!

Geniet van de zon, het buitenleven en vooral van elkaar. We wensen jullie allemaal een heerlijke zomer toe!

Zonnige groetjes,
Het KWB Bestuur



KWB ZONDERSCHOT - JAARPLANNING

JUNI 2024		
8/juni	Schoolfeest de Zonne*	School De Zonne
15/juni	Forelvissen	Wijkmeesters
22/juni	Stadsbezoek	Wandelclub
JULI 2024		
geen activiteiten		
AUGUSTUS 2024		
11-18/aug	Ronde van't Zonderschot*	Chiro
23-24/aug	Kamperen in eigen dorp	KWB
SEPTEMBER 2024		
2/sept	Wijkmeestersvergadering	KWB
14/sept	Ardennenwandeling	Wandelclub
20-22/sept	Gezinsweekend Remersdael	Wijkmeesters
28-29/sept	Expo Kunstkring	
OKTOBER 2024		
3/ok	Kaartspel	Kaartspel
7/okt	Wijkmeestersvergadering	KWB
8/okt	Workshop houtdraaien	Wijkmeesters
12/okt	Workshop houtdraaien	Wijkmeesters
17/okt	Kaartspel	Kaartspel
19/okt	Diner & Dance (teerfeest)	KWB
20/okt	Start wandelseizoen	Wandelclub
31/okt	Kaartspel	Kaartspel
NOVEMBER 2024		
1/nov	Kerst in een doos	Wijkmeesters
4/nov	Wijkmeestersvergadering	KWB
8/nov	Frikadellenwandeling	Wandelclub
14/nov	Kaartspel	Kaartspel
30/nov	Kaartspel	Kaartspel
DECEMBER 2024		
1/dec	Faloswandeling	Wandelclub
8/dec	Operetteparels in cc	Wijkmeesters
31/dec	Oudjaar zingen	KWB samen met parochie

*We kiezen er bewust ook voor om activiteiten binnen onze parochie, maar niet georganiseerd door KWB Zonderschot ook te vermelden

Wekelijks terugkerende activiteiten

Wanneer?	Wat?	Waar?	Contactpersoon
Maandag 20u-21u	Yoga	Grote zaal Withof	Rita Renap: 0476/476989
Dinsdag 20u30-22u	Pintpong	Grote zaal Withof	Danny Van Hoogten, Jakke Matthys en Jo Heremans - 0487 64 96 59 - d.vanhoogten@outlook.com
Dinsdag 20u30-22u	Darts	Grote zaal Withof	Jan Verbeeck - 0495256171
Woensdag 19u30-20u30	Turnen	Turnzaal kleuterschool	Jeannine Vaes: 015220518
Donderdag, 20u-22u	Volleybal	De sporthal	Joost Heremans - heremans.joost@gmail.com - 0497 06 25 31 Nele Dirickx - nelekedirickx@hotmail.com - 0474 79 51 76.
Donderdag, 20u-22u	Badminton	Sporthal Biekorfstraat	Steven Heremans 0495/200612
Zondagvoor middag	Rit Tripeltrappers	Kerk Zonderschot	Michiel Winckelmans 0478/919285

Daarnaast heeft KWB Zonderschot nog heel wat leuks in petto. Hun activiteiten gaan niet wekelijks door, maar heb je interesse om ...

- deel te nemen aan de activiteiten van de kookploeg? Neem dan contact op met Herman Claes via 0498/497175
- mee wandelingen uit te stippelen? Neem dan contact op met Herman Claes via 0498/497175
- mee te mountainbiken met de Schotters? Geef dan een seintje aan Gerry Verbeeck via 0495446206

Zó bekeken.

In elk Raakske bekijkt Yvette iets dat haar in het gewone dagelijkse leven bezighoudt.

Loslopend wild

Woensdagmiddag

“Waarom ben jij zo ongerust?”, vraagt het jongetje van 12 naast mij in de auto.

Hij heeft juist – na schooltijd - een brood uit de automaat aan de school gehaald, want dat doet hij graag (hij hoopt stiekem dat er nog een centje blijven liggen is) en ik laat hem dan instappen, nadat ik de auto wat verder gehaald heb.

We respecteren alle mogelijke verkeersregels en hij krijgt voor hij naar de automaat gaat, nog eens ingeprent wat mag en niet mag.

“Ik heb je graag en ik zou niet willen dat je een ongeluk krijgt, want er rijden hier heel wat auto's en fietsers en er tussendoor zijn er ook nog voetgangers met kleine kinderen.”



Een kilometer verder staan er de verkeerslichten, het oplichtende bord met '30', zebrapaden en een 2-tal 'klaar-overs' of verkeersbrigadiers met een 'spiegelei' (stopbordje). Grote drukte, auto's, fietsers, veel (groot)ouders met kinderen, kinderen met de fiets, ... één groot mierennest, maar het werkt. Met een beetje geduld raakt iedereen veilig aan de overkant, in de auto, op de weg naar huis.

Ook wij kunnen met de auto door deze chaos en belanden veilig thuis.

Zaterdagvoormiddag, 11.00 uur

De Sporthal wordt bestookt door kinderen, ouders met kinderen, kinderen te voet, kinderen met de fiets, kinderen in judopak of danspak, met of zonder een sporttas, ... om een of andere vorm van sport te beoefenen. Lovenswaardig, al die kinderen en jongeren die zich hier kunnen uitleven in hun favoriete sport.

Ze komen van alle kanten – van de Paul Van Roobroecklaan, van de Lostraat, van de parkings aan de sporthal, van de parkings langs de weg, ...

Ik rijd vanuit de Lostraat, richting Heist-centrum, langs de Paul Van Roosbroecklaan en wat zie ik tot mijn verbazing?

- Kindjes van 5-6 jaar die zelfstandig het zebrapad (goed dat ze daar gebruik van maken) oversteken. Geen handje van papa, die 3 meter verder volgt. Ook al omgekeerd gezien: papa eerst en zoonlief 3 meter achter papa.
- Kindjes die op de parkings naar de geparkeerde auto lopen. Geen handje van mama, die juist een sigaretje opsteekt.
- Kindjes die op het fietspad lopen, met een papa 5 meter achter zich, die belt met zijn smartphone.
- Kindjes die op de rijbaan staan, om in de auto te stappen, met een volwassene wat achterop, die de auto nog moet ontgrendelen.

Ik hou hier mijn hart vast, dat er niet een of andere dappere kleuter beslist om snel de rijweg op te gaan en zo niet op de aanrijdende auto's te letten.

Die 'kids' zijn nu omgedoopt tot 'loslopend wild'.

Kinderen moeten de juiste manier leren om in het verkeer te bewegen. En ouders kunnen daarbij heel goed helpen. Ze kunnen uitleg geven bij de verschillende situaties en samen oefenen.

Voor mij komt wel nog altijd op de eerste plaats: een hand geven en niet zomaar vrij rondlopen op plaatsen met druk verkeer met auto's, fietsen, speedpedelecs, moto's, ...

Spijtig dus: 'Liefst geen loslopend wild op straat',

...



Gelukkig zijn

Er waren grote feestelijkheden in het dorp. Kosten nog moeite waren gespaard om er echt iets moois van te maken. Zo was er hiervoor een wagen opgebouwd met allerhande uitgewerkte figuren en vormen die met bloemen prachtig versierd waren. In elk van die elementen zat een figurant. Jonge meisjes of dames met een speciaal hiervoor gemaakte kleurrijke outfit aan, zodat ze als het ware mee opgingen in het geheel.

Ikzelf zat hoog en droog in de wagen, in een grote, met bloemen versierde ring vanwaar ik een mooi uitzicht had over de toeschouwers. Het hele gebeuren deed mij zowat aan een sprookje denken en ik voelde mij zowaar een primus!

Toen de muziek begon te spelen begonnen alle figuranten te bewegen, ieder volgens een opgemaakte choreografie waardoor het geheel als het ware tot leven kwam. Het publiek genoot van het spektakel want regelmatig kwam er spontaan en heel uitbundig applaus. Automatisch werden wij meegesleurd in dat enthousiasme.

Plots viel mijn oog op een oudere man in een rolstoel. Hij kwam naderbij. Hij genoot blijkbaar met volle teugen van het spektakel want hij begon uitbundig applaudisseren. We kregen oogcontact en vrolijk wuifde hij naar mij. Ik vond dat superleuk en wuifde heel enthousiast terug. Hij applaudisseerde nog eens, wuifde nogmaals, wierp nog twee kushandjes naar mij toe en met een brede smile verdween hij in de menigte.

Heb ik deze man nu even gelukkig gemaakt of... hij mij?

Pinokio

Het migratiedebat

Flagrante leugens en groteske overdrijvingen

Was ons leven vroeger een droomfabriek? Er waren nog niet veel 'bruin mannen' maar wel veel maatschappelijke spanningen, misdaden en ontspoorde begrotingen. De pijlen worden nu vooral gericht op de asielzoekers. De meeste migranten komen om te werken. Een groep met veel variatie: hoogopgeleide ceo's, hersenchirurgen, personeel van de wasserij, pizakoeriers..... volgens specialisten onvermijdelijk om onze welvaart op peil te houden.

Als de gemoederen verhit raken is het goed om eens naar de cijfers te kijken. Arbeidsmigranten

vormen met voorsprong de grootste groep instromers, samen met gezinsleden die ze laten overkomen, als ze tenminste genoeg sparen of verdienen. Over die groep wordt weinig gezegd, want politici maken niet graag ruzie met werkgevers.

De aandacht verschuift bijgevolg vooral naar asielzoekers, want daar zitten we zagezegd met een dijkbreuk. Vorig jaar waren het er 29.305. Als het over dat groepje gaat, vallen adjectieven als astronomisch, onhoudbaar, tsunami... Zelfs naar homeopathische maatstaven gaat het echter om een erg kleine concentratie.

Vlaams Belang en NVA beloven dat ze het aantal zullen terugbrengen naar 'zo goed als nul'. Er kwamen echter hier nooit zoveel asielzoekers aan als in 2015, 10.000 meer dan vorig jaar. Theo Francken (N-VA) was toen de bevoegde staatssecretaris. Die communiceerde wel kloek, maar bleek weinig invloed te hebben op de oorlog in Syrië. Tussen de gifgasaanvallen door ging er weleens een delegatie van Vlaams Belang op vriendschappelijke visite bij dictator Bashar al-Assad, maar dat bracht de vrede niet dichterbij en deed de migratie niet stilvallen.

De volgende fabel: mensen die opvang vragen zouden merendeels bedriegers zijn. De grootste groepen zijn echter Syriërs, Palestijnen en Afghanen. Ondanks het schrikbewind van de Taliban wordt er maar een minderheid als vluchteling erkend.

België het putje van Europa? In verhouding tot onze bevolking staan wij wat instroom betreft op plaats acht, na Duitsland en Oostenrijk. Die slagen er wel in om opvang te voorzien.

Alleenstaande mannen die later hun hele gezin naar hier proberen te krijgen? In werkelijkheid is een op drie asielzoekers een vrouw en is er weinig gezinshereniging. Maar 10 procent van de aanvragen komt tot gezinshereniging en het gaat om de meest nabije gezinsleden, jaarlijks niet meer dan een paar honderd.

Het debat, besluit Hendrik Vos, is hatelijk geworden en zit vol venijn. Flagrant foute informatie, groteske overdrijvingen, niet te behappen tenzij met een zeer radicaal beleid... die giftige sfeer komt sommige partijen goed uit.

En als het toch mislukt kunnen ze nog altijd naar Europa wijzen terwijl de landen zelf alle sleutels in handen hebben.

**Naar Hendrik Vos in DS van 27.02.2024
Hij doceert Europese studies aan de UGent**

Retro Zomer 2001

't Raakske... altijd bij de pinken en zeker toen onze man van 'Het Woord van de redactie', Marcel VR zijn humoristische pen hanteerde!
'April 2001, natste maand aller tijden! En koud! Brrr. Er werd daar een stukske afgeklaagd' en Marcel peutert verder aan zijn glazen bol: 'A propos, ons redactieteam zou wel eens een paar groene blaadjes kunnen gebruiken want het zou spijtig zijn als dat kliekje verdort tot een stelletje zeurpieten'. Hij zou glunderen van contentement als hij zou kunnen zien hoe zijn wensen werkelijkheid werden!

In het cursiefje 'Scripta manent' kijkt Frans naar de politieke thermometer rondom ons. 2001? Niet veel veranderd!!

Populistische politici (bestonden die woorden toen al?) lepelen langzaam boodschappen van haat en onverdraagzaamheid in als een insijpelend gif. Woorden en beelden zijn sluipmoordenaars, gifpijlen die drijven op de winden van halve waarheden, hele leugens en face news. Zijn het de zingende sirenen die boten van arge-loze kiezers langzaam maar onverbiddelijk drijven naar de verraderlijke klippen van afkeer tegen politiek en onafhankelijke journalistiek?

Het geroep om een sterke man, het zoeken – en vinden – van schuldigen, het ontmenselijken van die 'schuldigen', het verheerlijken van de eigen identiteit... De uitwassen hiervan zinderen nog altijd na.

Onze welstand is gebouwd op hongerlonen, grondstoffen opgekocht aan dumpingprijzen, slavenarbeid door onderbetaalde illegale immigranten... En... wij moeten ons geen illusies maken; zolang er aan de andere kant van de grenzen geweld en armoede heersen zullen ze blijven komen. Die 'ze' zijn mensen...

Samengevat door Frans

Bataljon 8519

Met een sigaret in de mond en een zonnebril op het hoofd poseren Israëliische soldaten bij ontploffende gebouwen. Schijnbaar achteloos vernielde bataljon 8219 grote delen van Gaza. 'We zijn verslaafd geraakt aan ontploffingen', schrijft een kapitein die de beelden van hun vernielingen gretig deelde op zijn sociale mediakanalen. 55 procent van de gebouwen in de Gazastrook is vernield of beschadigd.

Frans, uit DS 30.4.2024

Inclusief Artistiek Genootschap BijZonder(schot)

Zoals we in vorig Raakske al meldden, is er onder de vleugels van KWB Zonderschot een artistiek gezelschap gestart met de naam 'BijZonder'. Zij nodigen je uit voor hun eerste expo op zaterdag 28 en zondag 29 september in zaaltje Withofke. Hierbij stellen we de exposanten al even voor. En als je iets van hun werk wil zien ... neem dan je telefoon erbij en scan de QR-codes.

Mathy Pichal - Hulshout.

Haar drijfveer is het willen delen van wat het oog ziet, wat de ziel voelt en wat er zich opbouwt in haar hoofd.

Zo ontstaan haar werken: olieverf schilderijen, tekeningen aquarel, pastel en mixt media.

Instagram: mapicart



Luc Van Assche. Heidelo.

Zwart-wit verhalen over een eend, een hond, een kat en een man met een hoed, of over iets anders.

Houtskool, Siberisch krijt en grafietpotlood op Steinbach en ander papier.

Instagram: Van Assche Luc



Luc Geenen - Pijpelheide.

Luc Geenen is al meer dan 40 jaar bezig met fotografie, vroeger analoog, nadien digitaal. De laatste jaren is hij ook aan het experimenteren met digitale bewerkingen en Ai.

Hij is lid van enkele kunstkringen, en heeft al vele expo's meegedaan.

Facebook: Pluc DeDag



Leen Crollet - Zonderschot.

Leen Crollet is een artistiek zoeker naar de essentie van haar creativiteit. Geïnspireerd door (eigen) muziek en verhalen en vanuit waarneming van kleuren, vormen, texturen en composities in haar leefwereld, geeft ze gestalte aan haar werk. Soms abstract, soms figuratief maar steeds suggererend en met ruimte voor interpretatie.

www.leencrollet.be



Xavier Storms - Koningshooikt.

Xavier zal u verbazen met zijn bronzen beelden. "In mijn werk probeer ik emoties uit te drukken via de houdingen van bronzen figuren, portretten en installaties. Die emoties kunnen gedreven zijn door eigen gevoelens en door waarnemingen. Zo schuilt achter elk werk een persoonlijk verhaal. Via mijn werk hoop ik de toeschouwer te raken in zijn eigen verhaal. Zo krijgt het werk een specifieke betekenis voor iedere bezoeker."

Instagram: stormsxavier



Dirk Van Houtven - Heist-Goor.

Dirk Van Houtven - Portret-Eren
Ik portret-er mensen die een mijlpaal bereiken in hun bestaan.

Respect voor de natuur betekent respect voor natuurlijke vormelijkheid .

www.portret-eren.be



Dan nog 2 lokale jonge wolven. Beiden veelzijdig en moeilijk te samen te vatten in een paar zinnen. Maar neem gerust een kijkje op hun sociale media ...

Steye Vermunicht - Zonderschot.

(Zie ook het artikel in vorig Raakske!)
Muurschilderwerk en andere grote projecten.
Instagram: steye_vermunicht



Dries Van Dyck - Zonderschot.

Dries over zijn werk: "Mijn werk is een combinatie van vrouwelijk schoon en kleur, voor mij de twee puurste vormen van schoonheid."

Facebook: Van Dyck



KWB Zonderschot: Reis naar Spessart.

Van 9 mei tot en met 12 mei 2024.

“Spessart”, waar is dat ergens in Duitsland? Even opzoeken... Gevonden bij “ Mister Google”.

Na vele weken nattigheid en kilte kregen we te horen dat er beter weer op komst was...En ja hoor, juist de reisdagen naar Duitsland mochten we genieten van droogte, veel zon en een aangename temperatuur.



In de vroege ochtend vertrokken we; pikten onderweg Gerard (onze Vlaamse gids) op en reden richting Limburg an der Lahn met nog een ontbijtstop in Nickenich.

Limburg an der Lahn met zijn 13-de eeuwse prachtige “Romaanse” Domkerk; zijn typische “vakwerk” huizen; zijn Slot en indrukwekkend brug over de Lahn. We hebben onze oogjes de kost gegeven en genoten van deze fantastisch schoonheid uit het verre verleden. Na een tussenstop in Idstein reden we verder naar Heimbuchenthal waar we, in Landgasthof zur Linde, drie nachten verbleven en dineerden.

Na een deugddoende, rustige nacht bracht Eddy, onze buschauffeur, ons naar Würzburg, de prachtige universiteitsstad, met tal van barokke gebouwen die volledig gerestaureerd werd na WO II. Het geleide bezoek aan de Residenz was een echte topper, een juweeltje dat terecht op de lijst van “Unesco- Werelderfgoed” mag prijken. De Hofkirche, de Hofgarten en een stadswandeling maakten het bezoek volledig. Voldaan keerden we weer terug naar onze rustige residentie, om onze voetjes onder de tafel te zetten en gezellig met de medereizigers te keuvelen.



Het zonnetje nodigde ons op zaterdag uit, om weer op stap te gaan. Na het lekkere ontbijtbuffet, reden we door de wijngaarden naar Wertheim aan de “Romantische Strasse” . Tijdens de wandeling door het oude stadsdeel kwamen we aan het Glasmuseum, met een rijk overzicht aan gebruiksvoorwerpen die we in het dagelijkse leven gebruiken en door de eeuwen heen werden

aangepast. Boeiend was de demonstratie, die we mochten volgen, bij het produceren van een decoratief glaasje.

In de namiddag reden we verder naar Miltenberg, een zeer goed bewaard oud stadje met een mooi marktplein, waar een boot ons opwachtte voor een zalige tocht op de Main, naar Freudenberg en terug.

Zo kwamen we aan zondag, de laatste dag, maar nog met een boeiend bezoek aan het slot van Mespelbrunn: een prachtige, nog bewoonde waterburcht. Bij een vroegere reis zijn we er eens gestopt en hebben we genoten van de omgeving en nu hebben we het afgemaakt met een geleid bezoek.



Verder naar Frankfurt, waar we vanop het uitkijkplatform van de "Main Tower" een prachtig uitzicht hadden over de stad en de ruime omgeving.



Onze reis eindigde weer met een avondmaal in Zichen-Zussen-Bolder, zodat we voldaan konden aankomen op Zonderschot, en....."Het regende pijpestelen!"

Ria

TAAAL

SPREKEN WE ALLEMAAL

Al een hele tijd loop ik met het ideeetje rond, om een taalrubriekje te starten in het Raakske. Dat is tenslotte waar dit boekje uit opgebouwd is. Uit papier en inkt, ja je hebt gelijk. Maar verder: uit woorden en prentjes. En die woorden, die zijn in 'onze taal' en daar valt dikwijls iets leuks over te vertellen.

Laat ik mezelf meteen verbeteren: het is niet 'onze taal', het moet zijn 'onze talen'. Want jawel, wij Vlamingen spreken allemaal min of meer twee talen, namelijk: algemeen Nederlands (AN) en dialect. In ons geval: *Hests*. (Om het wat duidelijker te maken zal ik de *Hestse* woorden systematisch in cursief zetten. Of in het *Hests*: *schens*.) Laat ik mezelf nog maar eens verbeteren. Wat ik hierboven schreef geldt vooral voor oudere Vlamingen en *Hesteneers*. De jongere generatie ... tja ... die spreken zeker geen klassiek *Hests* meer. Ze spreken een mengtaaltje met elementen uit het algemeen Nederlands, *Hests*, Engels uit de media en bovendien ook nog ... straattaal. Dat laatste is een geheimtaaltje dat stilaan doorsijpelt vanuit de stad. Het bevat woorden uit alle mogelijke talen en 'boomers' verstaan er niets van - en dat is net de bedoeling: vet, cool, chill. Nada (Spaans voor noppes). Drerrie (Arabisch voor makker). Maar daarover misschien later meer.

Tot wij kinderen kregen, spraken mijn vrouw en ik onder mekaar *Hests*. Maar zodra de eerste baby er was, hadden we onbewust de reflex om daar algemeen Nederlands tegen te praten, raar maar waar. Misschien niet altijd het perfecte AN, maar toch een heel erg opgekuiste versie van het Nederlands. Een soort 'tussentaal' zoals men dat vandaag zou noemen. Onze kinderen kenden geen *Hests* en op dat moment lagen we er niet van wakker. Want zelfs de grootouders deden hun best om 'geschaafd' te spreken.



Tot die kids dan naar de kleuterklas gingen. Toen kwamen ze algauw thuis met hun eerste echte *Hestse* woorden. Grappig. En toch ook nuttig dat ze stilaan die 'tweede taal' een beetje leerden verstaan.

Ondertussen kunnen we niet ontkennen dat het dialect al jaren aan een soort van 'revival' bezig is. Op tv krioelt het van series waarin dialect gesproken werd. Mèt ondertitels in AN, uiteraard. Als ik me goed herinner begon het met 'Aantwaarps'. Later dook er meer en meer West-Vlaams op. Ook wat Brussels en een beetje Gents. Eigenlijk nogal zelden Limburgs. En de laatste jaren steeds meer en meer Kempens, dat de *Hesteneers* natuurlijk zelfs zonder ondertitels kunnen verstaan.

Ook hier in Heist zien we recent weer duidelijk de wederopstanding van het *Hests*. Er was het succesvolle boek '*Ikke en de Sikke*' en zijn vervolg. Vorige week bleek dat de Heistse CD&V voor zijn lokale campagne borden lanceerde met de namen van alle deeldorpen in het dialect. En met een Heistse slogan erbij. Terwijl hun nationale campagne loopt onder de slagzin 'respect voor wat écht telt', wordt het hier in Heist: '*Mè respect veu ij*'.

En dan nog even een ander recent voorbeeld, dat bovendien toont dat de jonge generatie het echte *Hests* niet meer in de vingers heeft. Jaren geleden herhaalde Heistenaar René Van Calster (zaliger) tijdens een interview met Élodie Ouédraogo voor het tv-programma 'De slimste gemeente' eindeloos de slagzin '*Welle hemme alles*'. Zopas besloot ons gemeentebestuur een herbruikbare tas uit te brengen om plastic zakken tegen te gaan. Die *kabas* kreeg de slagzin '*Welle hemme alles in Hest. Ok ne nieve kabas*'. Maar iedere goede Zonderschottenaar weet, dat het woordje 'ok' niet klopt. Geen wonder dus, dat Eddy Ceulemans, één van de auteurs van '*Ikke en de Sikke*' en fervent dialectschrijver, op Facebook reageerde: "*De bedenker van dieje slogan is giejēnēn Hèsteneer zelle, want OK da wèrdt in Hèst ni gezee, wèlle zegge OEWEK.*"

DC



Waar komt het woord vandaan?

In deze taalrubriek plaats ik af en toe ook een kaderstukje over de eigenaardige oorsprong van een woord. Vandaag het woord **kanker**.

Duizenden jaren geleden ontdekte de Griekse wetenschapper Hippocrates (jawel, die van de eed die de dokters moeten zweren) een ziekte die gezwollen deed ontstaan in het menselijk lichaam. Hij vond dat de gezwollen op de scharen van een krab leken. En krab is in het Grieks 'karkinos', wat in het Latijn 'cancer' werd. Zo, we zijn er al. Toch nog een eigenaardigheid ...

Je kent het Latijnse woord 'cancer' mogelijk ook van de horoscoop. Daar wordt het gebruikt als synoniem voor het teken kreeft. Maar een kreeft is toch geen krab? Wel, de Grieken en Romeinen hadden er maar één woord voor: cancer dus.

In het Engels is een kreeft 'lobster' en een krab 'crab'. Dat lijkt dan weer erg op 'crap', wat een ander woord is voor 'shit'. Het is dus een vreemd toeval dat Engelsen die de diagnose kanker te horen krijgen, 'crap' als eerste gedachte door hun hoofd laten gaan. En zo is de taalcirkel rond.

KWB - Zonderschot

Eindklassement

Kaartspel

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAAL
1 DE HERDT WILLY	246	251	258	234	240	240	240	252	259	247	232	222	2921
2 BOIY LUDO	241	239	239	243	220	274	255	218	233	266	267	226	2921
3 PEETERS NICOLE	262	236	236	236	263	263	228	234	234	251	229	242	2914
4 STRAETMANS LUC	249	249	238	245	245	242	242	223	223	250	250	253	2909
5 WUYTS DIANE	251	251	245	223	228	234	234	244	244	247	243	261	2905
6 BEULENS IVO	232	241	237	256	233	234	245	250	238	251	236	244	2897
7 WINKELMANS JEF	234	233	247	240	250	250	252	226	233	248	237	238	2888
8 BORREMANS WILLY	261	243	239	222	249	230	259	259	215	245	227	236	2885
9 BELLENS BERT	254	241	241	247	247	262	264	221	246	229	242	190	2884
10 MARIEN THEO	215	270	215	270	253	253	229	226	245	227	227	250	2880
11 STEURS JOHN	232	238	236	232	239	239	256	242	222	246	242	244	2868
12 BOONE ROGER	239	259	253	243	232	232	242	222	222	233	233	256	2866
13 GOYVAERTS EDDY	235	232	231	242	215	241	266	233	259	245	251	216	2866
14 VAN EGDOM JOS	250	233	231	242	244	224	241	261	235	223	247	233	2864
15 CANNAERTS JULIEN	215	222	236	236	261	236	261	237	239	226	249	243	2861
16 VERMUNICHT FRED	245	248	240	240	239	199	243	243	227	240	253	240	2857
17 MORIS FONS	239	230	273	237	239	233	233	243	232	232	243	218	2852
18 STEURS LYDIA	225	255	243	247	242	244	209	225	256	226	236	244	2852
19 GAUDENS WALTER	245	251	259	246	233	233	261	217	217	223	233	233	2851
20 VERMAELEN WILLY	215	235	262	252	227	238	252	232	235	226	237	240	2851
21 VAN BAELEN JAN	233	242	255	232	243	239	221	247	232	240	233	233	2850
22 VAN DEN EYNDE GUY	230	229	236	235	235	231	223	261	230	230	237	273	2850
23 BELLENS JAN	240	251	251	233	237	236	225	232	234	254	220	235	2848
24 HEREMANS ERIC	239	221	233	216	230	235	235	249	246	246	241	257	2848
25 OOMS MAURITS	230	251	236	239	240	240	243	240	232	248	233	215	2847

Langs deze weg willen wij alle helpers danken die dit jaar meewerkten aan onze kaart en kien avonden, meer dan 80 kaartspelers en een 70 tal kieners hebben hun verdiende prijs mogen afhalen en waren meer dan content en verbaasd over de prijzentafel.

De winnaars waren Willy en Ludo, Ludo was ook de eerste van KWB – Zonderschot. De eerste dame werd verwend met een mooie ruiker bloemen.

Het volgende kaartseizoen wordt gestart op donderdag 3 oktober. Tot dan!!!!!!



Verslag Vespatour

Op zaterdag 4 mei vond een gezellige Vespa rit plaats in Glabbeek, waarbij 19 enthousiastelingen deelnamen. Sommige deelnemers reden met twee personen op één Vespa, wat het aantal Vespa's op de weg nog gezelliger maakte.

De rit volgde een zorgvuldig uitgestippelde route langs verschillende fietsknooppunten, wat zorgde voor een veilige en overzichtelijke tocht. Onderweg genoten we van prachtige bezienswaardigheden, waaronder de pittoreske Gempemolen, het indrukwekkende Kasteel van Horst en de iconische Vlooibergtoeren.

Deze uitstap bleek bijzonder leuk te zijn voor zowel jong als oud. De combinatie van het mooie weer (we zijn niet nat geworden!), de mooie omgeving en de goede sfeer onder de deelnemers zorgden voor een onvergetelijke dag. Na afloop keerden we nog even terug naar de Gempemolen om samen te lunchen. Iedereen keerde huiswaarts met mooie herinneringen aan een geslaagde Vespa rit door Glabbeek. Misschien tot volgend jaar?



Nieuwe activiteiten enactiviteiten

In de lente van dit jaar hebben we zeer uiteenlopende activiteiten gehad en met succes. Onze wandelverantwoordelijke hebben 3 activiteiten achter de rug om te beginnen in april



met onze dauwtrip, de vroege vogels, 30 in totaal, werden na hun

wandeling, die vertrok in de Averegeten, getraceerd met een lekker ontbijt.



Begin mei trekken we richting Scherpenheuvel me een 23 tal fietsers en 17 wandelaars en een heleboel sympathisanten vierden we in de Mariahal onder leiding van het Zonnekoor een mooie misviering. Niet te vergeten de wandelaars worden door Leo H. reeds jaren begeleid als bezemwagen. Leo bedankt.



1 dag daarvoor vertrokken we op Vespatoer, nieuw in het jaarprogram 14 Vespa's en een 20 tal deelnemers verkende het mooie landschap rond Glabeek. Zoals ik hoor was het een mooie rit, goed georganiseerd en voor herhaling vatbaar.



Einde mei Pinkstermaandag vertrokken de wandelaars met een 44 tal naar Engbergen. St. onder leiding van J&J. en de wandelverantwoordelijke hadden voor ons 2 mooie wandelingen voorzien. De catering was prima, de sfeer onder de deelnemers prima. Dank zij het mooie weer konden we niet ander zeggen een geslaagde wandeldag.

Kleiduifschieten, zeker al van gehoord, stond op het menu van de KWB kalender. 14 schutters elk



25 kartussen en 4 geweren en honderden kleidieven. We hebben deze 2 uur durend spektakel overleefd. Het was een ervaring om dit mee te maken. Bedankt jong bestuur dat je dit heeft gedaan. Ben weer een ervaring rijker.



Aankomende activiteiten

In dit overzicht worden de activiteiten opgenomen die doorgaan tussen nu en de komst van het volgende Raakske (maart) of de activiteiten waar je nu reeds kan voor inschrijven (bijvoorbeeld de reis naar Nederland of het gezinsweekend). Schrijf je graag in via papier? Dan kan dat via de papieren 'inschrijvingspapier'. Verkiez je de digitale weg? Dan kan je mailen naar inschrijvingen@kwbzonderschot.be. Je inschrijving is pas definitief na betaling:

ACTIVITEIT: FORELVISSEN - 15 juni



Wat kan ik verwachten? Doet de zomer jullie ook denken aan buiten zijn, de heerlijke geur van BBQ en gezellig samenzijn met vrienden van de KWB? Kom dan zeker mee forelvissen met ons. Je krijgt de mogelijkheid om je gevangen vis ter plaatse te laten bbq'en. Het is belangrijk dat je zelf je eigen koelbox en koelementen voorziet. Meer info te verkrijgen bij Steven Heremans via 0495/200612

Waar en wanneer? Tussen 9u en 17u in De Witte Vijvers (Grootlosestraat 44, Baal – Tremelo)

Kostprijs?

- Voor leden: €15 voor 1 lijn, €20 voor 2 lijnen
- Voor niet-leden: €20 voor 1 lijn, €25 voor 2 lijnen

Inschrijven tot 14 juni (of tot volzet, max 20 deelnemers). Betaling uit te voeren op **BE49 7885 1163 9471** met vermelding van naam + forelvissen

ACTIVITEIT: STADSBEZOEK RED STAR LINE - 22 JUNI

Wat kan ik verwachten? Op zoek naar Red Star Line. Voor ongeveer 2 miljoen emigranten uit Europa waren de gebouwen van de Red Star Line op het Antwerpse Eilandje de start van een nieuw leven in Amerika. Met de wandeling 'Op zoek naar Red Star Line' loop je door oude pakhuizen, langs de bolders waar de schepen aanlegden en voorbij de oude havenloodsen. Je gids vertelt je honderduit over het reilen en zeilen van de passagiers tijdens hun reis door Europa, hun verblijf in Antwerpen, hun boottocht over de oceaan en hun belevenissen in de Nieuwe Wereld. Het eindpunt van de

wandeling is de ingang van het schitterende Red Star Line Museum, de perfecte aanvulling op deze stadswandeling!

Waar en wanneer? We vertrekken met de bus om 14 uur aan de kerk van Zonderschot

Kostprijs? Voor leden: € 22/ persoon, Voor niet leden: € 25/ persoon

Inschrijven kan tot 1 juni 2024. Betaling uit te voeren op **BE84 7512 0942 4959** met vermelding naam + stadsbezoek

ACTIVITEIT: KAMPEREN IN EIGEN DORP - 23/24 augustus



Wat kan ik verwachten?

Naar jaarlijkse traditie zetten we onze tenten weer op op onze camping in de Blokstraat om samen een onvergetelijke tweedaagse te beleven. Wij voorzien eten, drinken en heel wat leuke activiteiten. Een meer concrete planning zal later gecommuniceerd worden. Meer info te verkrijgen bij Steven Heremans via 0495/200612



Waar en wanneer? Van 23 op 24 augustus aan de lokalen van Chiro Zonderschot in de Blokstraat.

Kostprijs?

- kinderen tot 3 jaar: gratis
- kinderen tot en met 12 jaar: 15 euro
- volwassenen: 25 euro

Niet leden: 10 euro extra per persoon

Inschrijven tot 19 augustus. Betaling uit te voeren op **BE49 7885 1163 9471** met vermelding naam + kamperen

ACTIVITEIT: ARDENNENWANDELING - 14 september

14 september
2024



Wat kan ik verwachten? Zoals jaarlijkse gewoonte verkennen we in september de Ardennen. Dit jaar trekken we richting La Gleize (Coo). Aangekomen in Het hotel Aux Ecuries De La Reine genieten we eerst van een tas koffie of thee. Nadien vertrekken we voor een eerste wandeling van ongeveer 8km. Na de middag staan er twee wandelingen op de planning, samen goed voor ongeveer 11km. Tijdens de pauze heb je de mogelijkheid om vroeger op de bus te stappen. Nadien genieten we nog samen van een lekker avondmaal. Meer info bij Herman Claes 0498 497 175

Waar en wanneer? We vertrekken op 14 september omstreeks 6.45 uur aan de kerk van Zonderschot.

Kostprijs? €45/persoon voor leden, €50/persoon voor niet-leden. Koffie/thee, soep en avondmaal zijn inbegrepen in de prijs. Je dient zelf nog een lunchpakket te voorzien voor 's middags. Dit kan je dan opeten bij de soep.

Inschrijven kan tot 30 augustus (of tot volzet, max 50 personen). Betaling uit te voeren op **BE84 7512 0942 4959** met vermelding naam + ardennenwandeling

ACTIVITEIT: GEZINSWEEKEND - 20-22 september

Wat kan ik verwachten? Een gezellig weekend met klein en groot. Dit jaar rijden we richting Castel Notre-Dame in de Voerstreek! Doorheen het weekend worden er heel wat leuke activiteiten voorzien en wordt eten in volpension voorzien.

Waar en wanneer? Het weekend van 20-22 september in het Castel Notre-Dame in Remersdael.

Kostprijs? De kostprijs is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Ben je niet-KWB lid, dan betaal je €10 per persoon extra. Je dient zelf een lakenpakket te voorzien (deken, matrashoes en kussensloop).

- Leeftijd tot 1 jaar: gratis
- Leeftijd 1-5 jaar: €70
- Leeftijd 6-11 jaar: €80
- Leeftijd vanaf 12 jaar: €90

Inschrijven tot 30 juni of tot wanneer de volledige bezetting bereikt is. De plaatsen zijn beperkt. Hou

er rekening mee dat we mogelijks gezinnen bij elkaar op de kamer leggen, om zoveel mogelijk

mensen de kans te geven om te kunnen mee gaan.



Betaling uit te voeren op **BE49 7885 1163 9471** met vermelding naam + gezinsweekend

ACTIVITEIT: EXPO KUNSTKRING - 28 & 29 september



Wat kan ik verwachten? Enkele lokale artistiekelingen stellen graag hun werk voor aan jullie. Namen zoals Steye Vermunicht, Leen Crollet, Dries Van Dyck, Luc Van Assche, ... zeggen jullie misschien wel iets? Zoniet, blader zeker eens terug in het Raakske. Daar krijg je alvast een sneak peek van hun werk.

Waar en wanneer? doorlopend op 28 en 29 september in kleine zaal Withofke

Geen inschrijving nodig

ACTIVITEIT: WORKSHOP HOUTDRAAIEN - 5 OF 12 OKTOBER

Wat kan ik verwachten? Ontdek de kunst van het houtdraaien in een interactieve workshop! Onder begeleiding van een ervaren en gemotiveerde lesgever leer je de basisbeginselen van het houtdraaien. In deze sessie ga je een houten kommetje draaien, waarbij je praktische tips en tricks krijgt om de kneepjes van het vak te leren. Je mag je werkstuk uiteraard mee naar huis nemen. Het bestuur heeft het al eens getest. Je kan hun resultaten bewonderen op de foto.



Waar en wanneer? 5 of 12 oktober van 13u tot 18u. In de idyllische setting te Steenbeek 30, Berlaar.

Kostprijs? 40 euro per persoon voor leden. 50 euro/persoon voor niet-leden

Inschrijven tot 28 september (of tot volzet, max 8 personen). Betaling uit te voeren op **BE49 7885 1163 9471** met vermelding van naam + houtdraaien

ACTIVITEIT: DINER & DANCE - 19 oktober

Wat kan ik verwachten? We schuiven onze benen onder tafel en genieten van lekker eten en het samenzijn. Nadien gooien we onze benen uit op de dansvloer. Plezier verzekerd! Wie alvast benieuwd is in het menu voor die avond, moet nog even geduld hebben. En voor diegene die

Diner & Dance



Zaterdag
19
oktober

twijfelen, het feest werd omgedoopt naar een andere naam 'diner & dance', maar het concept blijft behouden.

Waar en wanneer? 19 oktober - 's avonds

De inschrijvingen worden in september geopend.

ACTIVITEIT: START WANDELSEIZOEN - 20 oktober

Wat kan ik verwachten? Op 20

oktober starten we terug met onze

Sonneschotwandeling. Eerst een leuke wandeling over Zonderschotse wegen (Sonneschotpad) en daarna voor de ingeschreven wandelaars een lekker etentje (kip – kroketten – sla – tomaat – champignonsaus)

De inschrijvingen worden in september geopend.

20 oktober:
start
wandelseizoen
8 november:
Frikadellen
wandeling



ACTIVITEIT: KERST IN EEN DOOS - 1 november



Wat kan ik verwachten? In samenwerking met de Sociale Kruidenier van Heist op den Berg gaat KWB Zonderschot een schoendoos "pimpen" en vullen met allerlei producten, opdat iedereen kan genieten van een warme Kerst.

Kom graag samen met je (groot)ouders of (klein)kinderen knutselen? Hou dan zeker al je lege (schoen)dozen bij de komende periode.

Waar en wanneer? Vrijdag 1 november 2024 van 10u tot 16u, PZ Withfo

ACTIVITEIT: FRIKADELLENWANDELING - 8 november

Wat kan ik verwachten? We vertrekken samen in de parochiezaal van Morkhoven en verkennen onbekende wegen. Afsluiten doen we met frikadellen met krieken en een stukje vlaai als nagerecht.

De inschrijvingen worden in september geopend.

20 oktober:
start
wandelseizoen
8 november:
Frikadellen
wandeling



ACTIVITEIT: OPERETTEPARELS - 8 december



Wat kan ik verwachten? We nodigen jou samen met het Vlaams Muziek Theater uit voor de operetteparels. Je kan je verwachten aan bekende operette melodieën uit de Gouden en Zilveren tijdperk van de operette en in het tweede deel gekende aria's uit opera, musical en onvergetelijke klassiekers. Met medewerking van de solisten en het orkest van VMT olv Frank Boonen. Meer info te verkrijgen bij Andre Van Egdom via 015/24 70 75

Waar en wanneer? Zondag 8 december om 15u in cc Zwaneberg.

Kostprijs?

- Parterre: €35/persoon
- Balkon: €30/persoon

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Betaling uit te voeren op **BE49 7885 1163 9471** met vermelding van naam + operetteparels

Inschrijvingspapier

Alle informatie omtrent de activiteiten vind je terug in het Raakske. Dit inschrijvingspapier dient louter om af te geven om je in te schrijven voor één of meerdere activiteiten. Je kan hiervoor het blad uit het Raakske scheuren. Papieren inschrijving steeds af te geven bij **Jelle Van den Broeck, Zonderschotsesteenweg 80A**. Inschrijven kan ook steeds digitaal via **inschrijvingen@kwbzonderschot.be**. **Inschrijving is pas definitief na betaling**. Let op! We maken gebruik van verschillende rekeningnummers. Kijk goed na of je het juiste rekeningnummer gebruikt per activiteit.

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Telefoonnummer:

ACTIVITEIT: FORELVISSEN - 15 JUNI

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Aantal deelnemers:

Totale kostprijs(€15 voor 1 lijn, €20 voor 2 lijnen. +€5 voor niet leden):

Cash bij inschrijven/Gestort op **BE49 7885 1163 9471**

ACTIVITEIT: STADSBEZOEK - 22 JUNI

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Aantal deelnemers:

Totale kostprijs(€22 voor leden, €25 voor niet-leden):

Cash bij inschrijven/Gestort op **BE84 7512 0942 4959**

ACTIVITEIT: KAMPEREN IN EIGEN DORP - 23/24 augustus

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Aantal deelnemers:

Totale kostprijs(-12 jaar: €15/persoon, volwassenen: €25/persoon. Niet-leden: +€10/persoon):

Cash bij inschrijven/Gestort op **BE49 7885 1163 9471**

ACTIVITEIT: ARDENNENWANDELING - 14 september

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Aantal deelnemers:

Totale kostprijs(€45/persoon voor leden, €50/persoon voor niet-leden):

Cash bij inschrijven/Gestort op **BE84 7512 0942 4959**

ACTIVITEIT: GEZINSWEEKEND - 20-22 september

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Aantal deelnemers:

Totale kostprijs(zie info activiteit):

Cash bij inschrijven/Gestort op **BE49 7885 1163 9471**

ACTIVITEIT: WORKSHOP HOUTDRAAIEN - 5 of 12 oktober

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Aantal deelnemers:

Ik schrijf me in voor 5 oktober/12 oktober (schrappen wat niet past)

Totale kostprijs(€40/persoon voor leden, €50/persoon voor niet-leden):

Cash bij inschrijven/Gestort op **BE49 7885 1163 9471**

ACTIVITEIT: OPERETTEPARELS - 8 december

Naam verantwoordelijke inschrijving:

Aantal deelnemers:

Totale kostprijs(zie activiteit):

Cash bij inschrijven/Gestort op **BE49 7885 1163 9471**

